

Meditation Joh. 1,1-14 Ord og kød (Juledag II)

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.

Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

På alterbordet i mange danske kirker ligger en gammel Bibel.

Ofte er det en særlig Bibel – den Bibel der udkom i 1550 og var den første oversættelse af Bibelen til dansk. Den blev trykt i hele 3000 eksemplarer.

Grunden til det høje oplag var, at kong Chr. III ønskede, at der skulle være et eksemplar i alle danske og norske kirker.

Der var to forudsætning for fremkomsten af Chr. den III.'s Bibel.

Det ene forudsætning var bogtrykkerkunsten.

Dengang brugt man mindre stykker papir og skriftruller, når man nedskrev ting.

Papiret var blevet opfundet i Kina og var i 1100-tallet kommet til Europa.

Man havde det problem, at ville man kopiere dokumenter, så måtte man skrive dokumenterne af – det var dyrt og tidskrævende.

Og ofte var der ikke mange mennesker, som fik glæde af kopierede dokumenter. For officielle dokumenter var skrevet på latin. Og de fleste almindelige mennesker kendte kun deres eget lokale sprog.

Latin var Kirkens og de adeliges sprog.

Men i Mainz havde Johan Gutenberg omk. 1450 opfundet den moderne trykpresse!

Systemet bestod af små blokke med bogstaver. Blokkene kunne sættes sammen til ord, ordene til sætninger og sætningerne til bøger! Når man smurte blæk på blokkene, kunne man trykke massevis dvs. masseproduktionen var opfundet.

Det var nu muligt at sprede sit budskab til store folkegrupper uden de store omkostninger.

Den anden forudsætning for fremkomsten af Chr. III.'s Bibel var reformationen. Der var på den tid en generel kritik af den katolske kirke og det kirkelige liv.

Der var et behov for at gendanne den kristne tro.

Den tyske munk og doktor i teologi Martin Luther mente, at man skulle se i Bibelen for at komme tilbage til den oprindelige kristendom.

Men Luthers forståelse af kristendommen reformerede kirken – ja, det endte med, at han blev smidt ud af den katolske kirke.

Blandt andet mente Luther, at det var vigtigere at gøre gode gerninger mod sine medmennesker og at opføre sig som en god kristen frem for at gennemføre de mange ritualer i kirken.

Derfor måtte enhver kristen have mulighed for at læse i Bibelen.

Men på den tid fandtes Bibelen kun på latin og græsk.

Netop det forhold ændrede Luther, da han oversatte Bibelen til hverdagsprog.

Desuden lavede Luther en række skrifter, der forklarede Bibelens tekster for menigmand – også skrifter forfattet på det alm. folkelige sprog.

Den hurtige udbredelse af Luthers tanker og skrifter skyldtes den nye opfindelse - bogtrykkerkunsten.

Derfor nåede Luthers tanker også tidligt til Danmark.

Den sønderjyske Hertug Christian var en af de tidlige tilhængere. Så da han blev konge af Danmark, som Chr. den III, indførte han i 1536 den lutheske lære i hele Danmark.

Og et centralt punkt var Bibelen på hverdagsproget.

Derfor kom Chr. III's Bibel ud til alle kirker.

Mange vil jo nok sige, at med den udbredelse Bibelen har fået, så har enhver adgang til Guds ord.

Det betyder dog ikke, at Bibelen skal forstås som ufejlbare ord af Gud.

Det er snarere sådan, at Bibelen handler om Gud og derfor på en eller anden måde har ham som forudsætning. Det udelukker jo heller ikke at skrifter eller deres forfattere kan modsige hinanden, da de kan have forskellig gudsforståelse.

Og læser man Bibelen, er det tydeligt, at kun en brøkdel gengives som ord af Gud. Betydelig flere ord er ord til Gud. Men allerflest ord er ord om Gud.

Hvert skrift i Bibelen afspejler menneskers refleksioner over og tydninger af, hvad de har erfaret som udtryk for Guds åbenbaring i menneskers verden - i ord og handlinger. Derfor kan kirken også sige, at Bibelen MÅ være andet og mere end blot menneskeskabte ord.

Men hvordan så vurdere, hvilke skrifter der giver det mest troværdige billede af Gud.

Det spørgsmål havde reformatoren Martin Luther selv haft.

Og hans løsning var, at ethvert skrift skal måles på

”Om det driver på Kristus” dvs. Kristus er orienteringspunktet. Fordi Guds ord blev kød i Jesus Kristus.

”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os”, dengang julenat i Betlehem.

Jesus blev det kødlige udtryk for Guds tanke og vilje – han skulle tale til os og få os i tale.

Når kirken kalder Bibelen for Guds ord, så har det altså en dobbelt betydning/mening.

Bibelen er Guds ord til os, forstået sådan, at Bibelen handler om Gud. Og centralt i Bibelen er Kristusskikkelsen, fordi Jesus Kristus er legemliggørelsen af Guds tanke og vilje blandt mennesker.

Dernæst er Bibelen også Guds ord til os, forstået sådan, at Bibelens ord kan skabe tro og håb og kærlighed i os, når vi hører eller læser ordene - og tror på, at det er Guds tale til os.

For i Jesus Kristus, i barnet i krybben – i den historie og det liv, der her opstod har vi fået lod og del.

Men fortællingen må gå i kødet på os. Og det gør den hver gang vi åbner os for fortællingen om barnet født i Betlehem julenat.

Jesus-barnet vokset op fra krybbe og vugge til kors og grav, fordi sådan ser kærligheden ud.

Det sande liv er if. kristendommen det liv, hvor kærligheden kommer til orde – bliver til kød og blod – bliver til virkelighed.

Guds ord skal høres og gå til hjertet.

Vi må hver især gribes og bevæges, for at Guds ord bliver til virkelighed i den verden, der er vores.

For da kan vi give videre af den julegave vi har fået:

Det Guds ord, der skaber lys og liv og kærlighed i verden.